

OBSESSIES EN OBSESSOREN RAKEN IEDEREEN

en tegelijkertijd zijn ze onze grootste blinde vlek...

Dit artikel gaat over de relatie bewustzijn, mens blijven en vitaliteit. Daarmee gaat het ook over de essentie van geluk. Het gaat over obsessoren, wat ze zijn, hoe ze ontstaan en hoe ze in stand blijven, de vrijwording van obsessoren en het terugpakken van je vitaliteit en levenslust. Waar niet elke entiteit een obsessor is, is wel elke obsessor een entiteit. Dit begrijpen is een cruciaal gegeven met betrekking tot de meest uiteenlopende facetten van het menselijk, sociaal en maatschappelijk bestaan, klein of zelfs op wereldschaal.

Mijn leven gaat, zonder dat ik dit ooit gepland heb, altijd over de interacties tussen energie, bewustzijn en leven. Dit in de meest complexe en de meest simpele zin. Al jaren geef ik in deze strekking de workshop PEZ (Psycho-Energetisch Zelfmanagement). Ik ben PEZ ooit begonnen omdat ik als kind, puber en jongere hypersensitief was en zocht naar een methode daar goed mee te kunnen leven, zonder die eigenschap kwijt te raken. In onze tijd en samenleving wordt hypersensitiviteit als een afwijking gezien. Ik heb zelf de zaak altijd omgedraaid en de algehele afstomping en bothheid van deze tijd als afwijkend op de norm beschouwd. Verder raakte ik ooit geprikkeld door Gurdjieff, die zich vanuit volledige uitputting binnen een half uur weer kon opladen, om fris als een hoentje zijn dag voort te zetten. Ik wilde dat ook kunnen.

Tegenwoordig geef ik PEZ in de ruimte van *Frontier World* in Amsterdam. Deze workshop leert je in één middag hoe je veel meer grip krijgt op je energieveld en bewustzijn, hoe je een beschadigd of zwak energieveld kunt dichten, entiteiten of dwangneuroses afwerpt, hoe je de zaak voortaan in conditie houdt en hoe je je libido reboot, als dit is uitgeblust. In onze samenleving wordt altijd gesproken over psychische, mentale of psychosomatische problemen, terwijl juist het etherisch dubbel het epicentrum is van ons fysiek-psycho/mentaal-energetisch systeem (homeostase), en daarmee een veel betere insteek om psychische of fysieke problemen te pareren en op te lossen. Om deze reden falen bij de meeste tijdgeestziekten als chronische moeheid, slaapproblemen, zwak libido, stress, lusteloosheid en depressie, de sec cognitieve en psychologische therapieën even vaak als sec fysiologisch gerichte. PEZ focust - tegen de trend in - voor 90% op een gezond etherisch dubbel, ons levensveld zelf, dat technisch gezien de enige interface is tussen onze geest en die klomp biochemische verbindingen die ons materiële lichaam vormt. Wie ooit het lijk van een bekende of familielid opgebaard zag, zal zijn opgevallen dat het is of je naar een wassen beeld kijkt en niet naar de

Obsessies & obsessoren

persoon die je kende. Dit komt omdat het etherisch dubbel er niet meer is en daarmee het astraallichaam is losgekoppeld van het lichaam. (Geheel anders dan bij dromen of uittredingen, waarbij het etherisch dubbel of levensveld natuurlijk wel aanwezig blijft en het astraallichaam nog steeds met een koord hieraan verbonden is, terwijl het grasduint in die wonderlijke wereld aan de 'overzijde'.)

PEZ bestaat uit een korte lezing - compleet met Kirlian foto's van dit etherisch dubbel - van ongeveer een uur en daarna volgen de praktische oefeningen. Het zijn er maar enkele; uitgeselecteerd na 25 jaar testwerk met Chinese, Indiase en Russische technieken. De belangrijkste zijn een chakra-reset oefening, een vergeten Shaolin yi jin jing-routine uit Shanghai, jaren 30 vorige eeuw, die ik voor zover ik weet als enige nog geef, en een Chinese drukpunt-oefening die met 4 punten alle 13 meridianen open houdt. Het heeft immers geen zin energie te tanken indien de doorstroom via de meridianen nog geblokkeerd is, want dan hoopt energie zich enkel onevenwichtig op. Degenen die PEZ gedaan hebben en ook trouw de oefeningen (zonder gesmokkel) blijven doen, zoals geïnstrueerd, mailden mij achteraf vaak dat hun leven er in positieve zin radicaal door

Ego is een overtollige onzin-term uit de pop-spiritualiteit en -psychologie, die niets anders is dan een obsessor of een cluster obsessoren die de *ik* hebben gekidnapt en dingen uit naam van de *ik* doen, vaak uit volle overtuiging van de bezetene in kwestie.

was veranderd: veel meer stabiliteit, meer levenslust, betere gezondheid, beter seksleven, sneller terug uit dips en veel creatiever en/of men heeft eindelijk de truc in de vingers om met hoogsensitiviteit als gave i.p.v. als vloek te leven.

PEZ is simpel, iedereen kan het leren. Er zijn inzake PEZ maar twee problemen: de discipline (je moet het wel zelf dagelijks blijven doen) en de vitaliteitondermijnende effecten van de straling-soep waarin we leven. Voor dat laatste vond ik in februari 2014 een nieuw type orgon-zenders uit: DOOOZz. De dagelijkse onderhoud PEZ-routine kost nog geen half uur in totaal en maakt voor mij het cruciale verschil tussen een geaard, geïnspireerd leven met passie en enthousiasme en maar wat futloos aankloten, vervreemd van jezelf. De combinatie DOOOZz en PEZ veranderde mij van iemand die zwaar gebukt ging onder EHS (ElektroHyperSensitiviteit) na 9 jaar terug in iemand, die - vraag mijn vrouw - elke ochtend goed gehumeurd de dag begint en baalt dat er maar 24 uur en geen 36 in een etmaal passen. Ik leef in het extreem elektrosmog-vervuilde centrum van Amsterdam. PEZ voert vooral de jing-qi op (seksueel-fysieke of essentiële qi), motiveert van binnenuit zonder cognitieve technieken en voedt zo de sjen-qi (geestelijke energie). Jing-qi, sjen-qi en qi worden wel de *Drie Bloemen* genoemd. De laatste, de 'gewone' qi die we via de longen opnemen, is vooral een omgevingsaangelegenheid, waar je zelf met een goed praktisch feng-shui boekje al veel aan kunt doen. Behalve dan aan de binnendringende shar-qi (negatieve qi) veroorzakende Wi-Fi-velden van burens en zendmaststraling, die vooral de slaap verwoesten, waardoor je 's nachts niet meer bijtankt (geen qi opneemt) en moe wakker wordt, zoals nu al bij 50% van de bevolking het geval is. Zoals gezegd, bij gebrek aan beter, pareer ik dat met mijn orgon-zenders (buffer-qi).

Wat is het verschil tussen obsessie en obsessor?

Mijn stukken over DOOOZz versus de stralingpest kennen jullie inmiddels wel. Ik stip het hier enkel aan, omdat ik er voor de volledigheid niet aan voorbij kan stralingbelasting te noemen als een chronische veroorzaker van kunstmatige stress, slaapproblemen, ontgiftiging die niet meer werkt, depressie, hormoonstoringen, vermoeidheid, agressie,

“ADHD”- en andere klachten, die daarnaast sterk, of beter gezegd zeer sterk katalyserend werken op wat van oudsher de grootste energiezuigers van de mens zijn: *obsessies* en *obsessoren*. Als ik dit artikel 20 jaar geleden had geschreven, had ik het obsessor-probleem kunnen behandelen zonder gewag te maken van de versterker die de overheid, de industrie en de meute passief consumerende smarthphone zombies er aan gekoppeld hebben.

Het verschil tussen een obsessie en een obsessor is dat in geval van een obsessie wij ons nog zelf daarvan bewust zijn en bij een obsessor niet, omdat deze in staat is de hele ik weg te drukken en te vervangen. Vrijwel elke wandaad ooit door de mens verricht - tegen anderen of tegen zichzelf - werd gepleegd doordat een obsessor de *ik* op dat moment verving. Het grote probleem met obsessoren (de Qlippoth, demonen- of schillenwereld uit de Qaballah) is, dat een obsessor een survivalinstinct en -wil heeft en hiermee een entiteit is; van parasitische afhankelijk, maar desalniettemin een entiteit. Bij entiteitproblemen denken we meestal aan de invasie van ons energieveld door een vreemd wezen. De overgrote meerderheid van de entiteiten die ons teisteren komt echter voort uit onszelf. Een eigen wil van een entiteit die uit onszelf is ontstaan, is misschien moeilijk voor te stellen, maar de praktijk ervan kent iedereen. We hebben bijna allemaal wel gewoontes, dwanggedachten of verslavingen gehad waar we vanaf wilden. Zodra je die beslissing - dat goede voornemen - hebt genomen en doorpakt, zal doorgaans op de vierde dag de hel los barsten. Stel, je bent rookverslaafd en hield het vol. Dan ineens, op de vierde dag, gebeurt er van alles en nog wat aan ‘redenen’, aanleidingen, ontmoetingen met de op dat moment foute persoon, excuses, etc. om toch nog maar weer die sigaret op te steken; uiteraard als laatste en om het af te leren. Het maakt niet uit om welke verslaving of welk (vaak trauma-gerelateerd) gedragspatroon het gaat; op de vierde dag komt bijna iedereen de man met de hamer tegen, zoals dat heet. Die man met de hamer is het gespartel van een obsessor die voor zijn leven vreest, omdat je de obsessor niet meer voedt met de specifieke negatieve energie waarmee hij steeds gevoerd werd. Houd je het vol om schoon te worden, dan kan zelfs de sterkste obsessor (bijvoorbeeld die uit zware trauma's geboren en via angst-, woede-, of eetcomplexen

werken) astraal sterven. Dit is namelijk wat hier dan letterlijk plaatsheeft, wat aanvoelt als een enorme opluchting; de verlossing van een energieparasiet.

Franz Bardon noemde dergelijke obsessoren larven, en het kwijtraken van je larven (veel van ons hebben er meerdere) was de eerste en belangrijkste opdracht voor een novice die lid werd van een occulte loge. De Duitse loge *Die Fraternitas Saturni* cultiveerden dit vrij worden van larven of obsessoren - door hen ‘kunstmatige elementalen’ genoemd - in hun Baphomet-magie, onder leiding van voormalig loge-hoofd Walter Jantschick. Voor PEZ ontwikkelde ik een methode die, ook bij een Post Traumatisch Stress Syndroom, je van die ellende kan verlossen in ca. één week tijd. PTSS-obsessoren zijn de zwaarste categorie.

Om de onzichtbare maar immense impact van het verschijnsel obsessor meer inleefbaar te maken, eerst even een omweggetje annex inleidend stukje. De meeste tijd die ik vrij kan maken besteed ik momenteel aan mijn aankomende boek over de betekenis van asteroiden in de astrologie. Naar schatting bevat deze gids straks de betekenissen van 500 tot 750 ‘nieuwkomers’, waarmee astrologie radicaal kan veranderen als we dat willen. Niet alleen qua duidingwerk, maar ook in filosofisch, metafysisch, psychologisch, sociologisch en spiritueel opzicht, waaronder onze visie op het begrip tijd, realiteit en *realiteitschepping*. Realiteitschepping binnen wat zich tijdens mijn meer dan 30 jaar research en testwerk heeft gedefinieerd als een Heisenberg-hologram. Dat wat we realiteit noemen, lijkt in essentie een tijd/ruimte/bewustzijn/energie-mal, die wordt ingevuld en geanimeerd door zowel dat wat buiten ons is, als dat wat binnen ons is, dwars tegen de illusie van lineaire tijd in. Dat wat we ‘tijd’ noemen, lijkt meer op een tijd/ruimte/bewustzijn/energie-oceaan, met eb en vloed, kolken, stromen, momenten van storm en gladde oppervlakken, vertroebeld of helder als glas. De instellingen of homeostasen van onszelf in die ‘ocean’ en die van alle machten buiten ons, scheppen in dit proces de actualiteit, het verleden en de toekomst, binnen een voortdurende afwisseling van scheiding, connectie, frictie en harmonie. Maar wat veroorzaakt dan weer die instellingen of homeostasen?

Obsessies & obsessoren

Het sloopwerk van de spiriwiri-cultus

Zowel onze ik als een obsessor die de *ik* als het ware 'snatched', zijn een instelling, of homeostase. Ons wezen is betrekkelijk simpel opgebouwd uit een fysiek lichaam, de ik (waarmee we informatie processen) en de jivan (ons hoger zelf en interface met de atman), onze onsterfelijke onaantastbare kern. Deze elementen vormen onze kernentiteit. Hieraan gekoppeld zijn lichamen die als interface dienen. Het etherisch dubbel verbindt ons fysiek lichaam met ons astraal lichaam, ons astraal lichaam verbindt ons etherisch dubbel met ons mentaal lichaam en ons mentaal lichaam verbindt ons astraal lichaam met ons noëtisch of intuïtief lichaam, dat ons verbindt met de jivan die weer linkt aan de atman. De conditie waarin dit geheel zich bevindt is een homeostase. Deze is gezond en positief indien hij vrij is van obsessoren. We zijn dan het meest gezond, vrij, actief en authentiek en werkelijk onszelf. Obsessoren kunnen ons ontwrichten en ziek maken doordat ze zich in elk lichaam kunnen nestelen, behalve in de atman en de jivan. Wat in spiriwiri-land steeds het ego wordt genoemd, heeft in dit geheel noch een plek noch een functie. Ego is

een overtollige onzinterm uit de pop-spiritualiteit en -psychologie, die niets anders is dan een obsessor of een cluster obsessoren die de *ik* hebben gekidnappt en dingen uit naam van de *ik* doen, vaak uit volle overtuiging van de bezetene in kwestie. Zowel binnen veel staatsreligieuze dogma's c.q. – eisen als binnen het gnosticisme en de spiriwiri-cultus van nu wordt de catastrofale fout gemaakt de *ik* en het ego identiek te stellen, en zijn eindeloos veel geestelijke en spirituele leiders, guru's en workshopgevers bezig mensen te 'verlichten' via allerhande kill your ego-technieken en schrijfsels. Wat vaak gebeurt, is dat de ik van iemand wordt opgezadeld met een compleet onzinnig schuldcomplex of waanidee dat men zich van het aardse of de materie moet afkeren, omdat die door Archonten of whatever is geschapen of omdat het aardse tegenover het spirituele zou staan.

Bij veel van mijn PEZ-workshops van de afgelopen 6 jaar waren er daarom soms cursisten die onbedoeld hun hele chakra-systeem op een gevaarlijke manier ontregeld hadden door spirituele boeken of trainingen te volgen die verre van spiritueel waren en enkel de werking van de onderste chakra's mo-

Obsessoren kunnen ons ontwrichten en ziek maken doordat ze zich in elk lichaam kunnen nestelen, behalve in de atman en de jivan.



lesterden door mensen haast manisch op licht en eenheid te laten focussen. Iemands hele homeostase gaat zo naar de kloten en de ik wordt vervangen door een angstcomplex of status van chronische zweverigheid, inclusief een bijbehorende chronische energiedrain. De ik wordt niet verlicht, maar veruuld voor een obsessor. Licht en eenheid zijn facetten die in het leven een bepaalde plek hebben, maar niet tot absolutismen moeten worden gedegradeerd. Dan worden ze ontwrichtend. De grote staatsreligies, gnostici en de huidige mainstream spiriwircultus hanteren het onzinidee van dualisme en zoeken naar verlichting door daar aan te ontsnappen. In werkelijkheid is er geen dualisme. De natuur kent enkel complementairismes, onderdivisies en afgeleiden van yin en yang die elkaar aanvullen. Een schilder zegt ook niet dat paars slecht is omdat het tegenover geel staat, rood slecht is omdat het tegenover groen staat of dat oranje slecht is omdat het tegenover blauw staat. Ook in de Zodiak zijn er geen slechte of goede tekens, enkel complementaire, die elkaar aanvullen. Zelfs Stier en Schorpioen staan niet tegenover elkaar, maar zijn elkaars complement. Een Stier bereikt niets indien hij alleen maar duizend en één dingen creatief opstart uit het niets, en nooit iets afmaakt. Een Schorpioen bereikt niets indien hij zich geen creativiteit leert eigen maken, en humor.

De natuur, inclusief de kosmische, is wat dit betreft een heel slim ontwerp. In plaats van te vluchten voor de hersenschim van het dualisme, herstelt men de eenheid die men zoekt in de vorm van rust of vrede enkel en alleen door de dynamische synergie tussen yin en yang in welke vorm dan ook te herstellen. Actief, niet enkel in theorie of in meditatie, maar als een *way of life*. Natuurlijk, je kunt even trippen – via welke techniek of mystieke ervaring dan ook – in een eenwordingservaring. Zelfs met die van puur ZIJN. (Ik heb vijf van dat soort ervaringen gehad). Maar die staat verveelt na een paar uur en dan roept het leven je terug als levend wezen. Wat doorgaans als ‘spiritualiteit’ wordt verkocht heeft niets met spiritualiteit te maken, maar is gewoon verkapt protestantisme; een afkeer van het aardse leven uit een onvermogen ermee om te kunnen gaan, of erger, vanuit de obsessie dat het aardse het kwaad is. Fout. De obsessies en obsessoren zijn de enige kwade invloed in een wereld die tot een mutatie werd van

wat hij ooit was, juist doordat valse religieuze en spirituele waanideeën een *self fulfilling prophecy* aan het scheppen zijn. De wereld en ons leven zijn hierdoor onvoorstelbaar veel meer obsessie- en obsessor ontvankelijk geworden dan nodig is, of dan van nature het geval zou zijn.

Energy flows where the attention goes

Binnen de uitleg van de occulte traditie worden instellingen en homeostasen, in het grote spel tussen macro- en microkosmos, bepaald door de omwentelingen en posities van hemellichamen enerzijds (dus astrologisch) en entiteiten in welke vorm dan ook (de mens of een tijdgeest is ook een entiteit) anderzijds. En dit alles weer binnen een proces waarin objectief bewustzijn zichzelf wil leren kennen in het subjectieve en, vice versa, het subjectief- of individueel bewustzijn zichzelf wil definiëren in het objectieve. Carl Gustav Jung vatte dit proces samen met: *God wil mens worden. De mens wil God worden*. De Sufi's noemen het *De reis van de oceaan naar de druppel die dezelfde is als de reis van de druppel naar de oceaan*. Hoe je bewustzijn ook precies wilt definiëren, met zekerheid kun je in ieder geval stellen dat het wil *groeien*, of op zijn minst *actief wil zijn*. Zolang het groeit en levendig is, wordt het gedragen door een positieve energie, waarmee het in symbiose verkeert. Zodra het stagneert en gestagneerd blijft door zelfsabotage en/of sabotage van buitenaf ontstaat er een negatieve, destructieve draaggolf waarmee het vanaf dan in negatieve synergie verkeert. En dit is het moment dat uit een obsessie en obsessor wordt geboren. Het zijn eigenlijk per definitie de obsessies en obsessoren die bewustzijn doen stagneren en deformereren tot iets negatiefs. Er zijn obsessoren die operen in het mentale vlak, het spirituele, psychische, fysieke en energetische vlak of mixen daarvan (is meestal het geval), alsook obsessoren binnen allerlei sociaalmaatschappelijke, politieke en economische samenlevingsconstructies. Zelfs binnen gebieden als de kunst, informatica, media, geestenwereld, sport, technologie en architectuur krioelt het van de obsessoren, en al deze grote obsessoren bezitten de potentie – en doen dit doorlopend – de individuele mens uit zijn vitaliteit, humaniteit en daarmee uit zijn geluk te trekken. Dit laatste door in hem nieuwe obsessoren te triggeren, dan wel deze aan te trekken via *obsessor-magneten* als opgeporde angsten,

Obsessies & obsessoren

irritaties, jaloezie, woede, statuswaanzin of gehoorzaamheid aan een verslaving, religie of overheid. Dit geschiedt ofwel vanuit een vals socialiseringsmotief, via die potentiële en latente obsessoren die meeresorneren met de door de grote massa gedeelde obsessies, ofwel die welke meer persoonlijk en individueel zijn. Een massa-obsessor is bijvoorbeeld 'oorlog kan komen, of oorlog kan ontstaan'. Warchild dweept hier onder andere mee. Oorlog is niet normaal, ontstaat nooit, maar wordt bewust gepland op basis van leugens. De pulpmedia en politici zorgen er echter voor dat deze obsessie geïmplanteerd blijft. Infoleptis (het dwangneurotisch constant online menen te moeten zijn) is ook een massa-obsessie. Iedere niet vrijwillig verkozen obsessor is een vampier. Zowel de wereld als de media/beeldschermwereld als de meeste mensen verkeren in een chronische staat van bezetenheid door soms één, maar meestal een groot aantal obsessoren. Deze zuigen stuk voor stuk onze energie weg. (*Energie flows where the attention goes.*) In essentie - nog vóór we ons in het actuele concrete proces van energiezuigen en energie verliezen zelf bevinden - komt dit door de ont koppeling van onze innerlijke Zon, de atman. Deze innerlijke Zon of levensvonk, de atman, geeft z'n energie maximaal indien we vrij zijn van obsessoren en onze yin en yang - ofwel de onderste en bovenste chakra's - in optimale synergie verkeren. Een mens in deze conditie verkeert min of meer in de Hof van Eden. En niet God of de Duivel, maar zijloenen obsessoren staan klaar om hem daar uit te sleuren.

Schuldcultuur is obsessorencultuur is autodestructiecultuur

Enige tijd geleden, toen ik in het kader van mijn boek mijn dagelijkse horoscoopbeeld bestudeerde via serennu.com, zag ik dat de asteroïde Galahad transiteerde over mijn Zon op zo'n zeldzaam moment dat er weinig stoorzenderactiviteit was van

Infoleptis (het dwangneurotisch constant online menen te moeten zijn) is ook een massa-obsessie.

andere hemellichamen op die conjunctie; noodzakelijk - zeker bij asteroïden met een hele subtiele energie - om deze merkbaar te maken. Om door te dringen in de specifieke psychosfeer van iets, gebruik ik soms het oeroude sjamanistische middel de paddenstoel. Ik verafschuw synthetische drugs, maar psylocybine valt bij mij meestal erg goed. Ik had een mystieke ervaring waarin ik alle mensen die tot mijn meer intieme kennissenkring behoren, zag in hun pure staat, helemaal zonder obsessoren, engelachtig, in een toestand mijlenver weg van strijd, irritatie, gedram, frustraties, gehaast, ziektes of geklaag, waarbij ik me realiseerde dat de mens, die zo vaak zoekt naar hulp van boven, de hoogste van alle engelen in zichzelf draagt en enkel zichzelf, vrij van obsessies en obsessoren hoeft te zijn om deze engel in volle kracht en macht te manifesteren. Die engel is het humane in de mens zelf. Niets meer en niets minder. De kleine versie van wat zijn theonische staat is, Adonai, zoals beschreven in mijn boek *Vamachara*, helderziend verschijnend als vriendelijke gelukkige kindergezichten met grote, open, niet door angst of trauma verpeste ogen.

De Duitse kunstenaar Amseln Kiefer schiep in de jaren 80 vorige eeuw werk onder de titel *Die Saturnzeit* (de Saturnustijd). Hij werkte daarbij veel met lood, het metaal dat aan Saturnus is toegeschreven. Saturnus in positieve zin is verantwoording nemen en snappen dat verantwoording niet tegenover vrijheid staat; vormgeving en duurzaamheid. De negatieve Saturnus is angst, schuld en status. Elke op macht en status gerichte en geënte cultuur, waaronder ook de onze, heeft haar macht gevestigd op de negatieve Saturnus, waarnaar Kiefer verwees. Onze hele geldstelsel is zelfs op schuld en angst gebaseerd en politici, multinationals en de media creëren voortdurend de ene pestilentie na de andere om ons in angst en schuld te houden. Elektrosmog veroorzaakt depressie en agressie, alsook een chronische kunstmatige stresstoestand en slaap- en concentratieproblemen. Dit bij elkaar opgeteld geeft de ideale voedingsbodem voor obsessorenkweek. Indien dit mechanisme geen halt wordt toegeroepen zal dit systeem zichzelf in de soep draaien en alles wat het omvat hierin meetrekken, omdat de kracht ervan zichzelf katalyserend aan het vergroten is. Deze tijdgeestfactor maakt het obsessoren-probleem onnodig veel groter en veel lastiger te bestrijden dan

in een wereld gebaseerd op het humane en respect voor de Aarde en de natuur. Om het probleem aan te pakken is het *Verander de wereld en begin bij jezelf* achterhaald. Natuurlijk heeft dit oude credo zijn geldigheid, maar het moet worden ge-update tot *Verander de wereld en verander jezelf*.

Het creatief en nuttig gebruik van obsessoren

Contact met obsessoren is niet perse negatief. De Londense kunstenaar en godfather van de chaos-magie, Austin Osman Spare, begreep dat het bewust vasthouden van een bepaalde elementaalkracht



of obsessor tot genialiteit en bovenmenselijke prestaties kan leiden, alsook tot hele bijzondere en waardevolle ervaringen. De Afro-Surinaamse Winti-deskundige Henry J. M. Stephen beschrijft een Creoolse man die via bezetenheid door een Wintigeest zonder apparatuur een uur lang onder water blijft. Sommige Voodoo-priesteressen in Haïti zijn in staat elke avond op te treden met gloeiende kolen in hun mond zonder zich te branden, of zich met scherpe ijzeren voorwerpen te laten bekogelen zonder gewond te raken. Zelf gebruik ik soms een combinatie van psylocybine en de invocatie – dus het beschikbaar stellen van mijn lichaam – van een oude Etruskische Stier- en vruchtbaarheidsgod, Mutunus, die ik ooit jaren geleden voor het eerst invoecerde tijdens een onweersbui. Mutunus of Mutunus-Leonard, zoals hij later als Sabbath-god werd genoemd in de middeleeuwse heksencultus, geeft een bovenmenselijke seksuele kracht en onuitputtelijke energie en laat de lichaamsfuncties heel anders functioneren. Het is in een getrainde en bewuste Vajrayana-staat mogelijk dit soort dingen veilig te doen en bewust te ervaren, hetgeen je menselijke ervarings-scope een veel grotere reikwijdte geeft. Om de zaak nog verder om te keren: indien de mens zichzelf voorgoed in bezit zou laten nemen door zijn eigen inherente humaniteit, in plaats van door hersenspoel-obsessoren uit de media, zou dat de wereld en het leven erg verbeteren. PEZ is in die zin een paradoxale training. ✕

Ben je geïnteresseerd om voor slechts eenmalig € 50,- (inclusief cursusmap, koffie/thee) je leven voor de komende decennia een stuk levendiger, vitaler, creatiever en zelfverzekerder te maken, meld me dit dan via een mailtje naar benjamin.adamah@gmail.com en je krijgt spoedig bericht over de datum.

Website Benjamin Adamah: www.adamah.nl

Benjamin Adamah